

# Zondagsbrief

1<sup>e</sup> jaargang, nummer 52

Zondag 31 mei 2020, Pinksteren



---

## Mededelingen

---

### Kleur van de zondag:

Vandaag verschiet de kerk weer van kleur: **Rood**

De kleur van liefde, het vuur, de warmte en het enthousiasme. De kleur van de Geest en van het feest. Feest omdat Pinksteren ook de verjaardag is van de kerk.

### Bloemengroet

De bloemengroet in de vorm van een kaart gaat met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Thisine Rou en Tine Stegenga. Zij hebben allebei een geslaagde operatie ondergaan vorige week.

### Van de Bloemengroep:

**Rood** is de kleur van het vuur. Deze kleur wordt verbonden aan het vuur van de Heilige Geest. De schikking verbeeldt vers 3 uit Handelingen 2: "Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten."

### De zondagsbrief

Na deze editie beginnen we aan de 2<sup>e</sup> jaargang van de Zondagsbrief. Kortom wijkgemeente ZuidWest bestaat een jaar!

### Online koffiedrinken

We gaan iets nieuws proberen! Online koffiedrinken na de dienst. Met deze [link](#) heeft u vanaf 10:30 uur toegang tot een Zoom meeting. Er is geen programma, half uurtje tot max. een uur, afhankelijk van hoe een en ander verloopt.

### Examenbloemetje

Is er dit jaar eindexamen voortgezet onderwijs gedaan meldt u/je dan bij Ageeth Kroon. 06 – 571 49 944 – [kroonageeth@gmail.com](mailto:kroonageeth@gmail.com)

De mensen van Your next Generation bieden met veel plezier een bloemetje aan. In verband met de wet AVG worden de adressen niet meer door de scholen gegeven.



## Pinksteren

Jezus beloofde zijn leerlingen een andere Trooster. Die **in** ieder van hen persoonlijk zal zijn. Op het Pinksterfeest gebeurt dit ook: Jezus' woorden worden openbaar in de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen over machtige en indrukwekkende verschijnselen: een hevige windvlaag, vlammen als vuurtongen, het spreken in vreemde talen.

In veel pinksterliederen treffen we taal die beweging weergeeft: waar de Geest waait, het vuur van Gods liefde oplaait, daar is beweging, daar zijn mensen gepassioneerd over God en mensen, daar durven mensen te dromen van vergezichten die zomaar zouden kunnen raken aan de droom van God.

In de **Pinksterdienst** op 31 mei willen we stem geven aan die geestkracht. Zo gaan we de première van het *digitale Pinksterkoor ZuidWest* beleven! De *kinderen* zijn weer met wat leuks bezig en dat gaan we in de dienst zien. 😊  
Aangezien we nog op de digitale diensten zijn aangewezen, willen we ook wat **digitale interactie** invoegen. Houd dus uw smartphone bij de hand!

*Ds. Marieke Muijen*

## Vervolg websitebijdragen

De coronamaatregelen zijn versoepeld. We mogen er weer meer op uit, en ook, al is het voorzichtig, bezoek ontvangen. De Petrakerk houdt nu 4 keer per week **Open kerk**, hier bent u van harte welkom.

Daarom hebben wij, PGV pastores, besloten vanaf Pinksteren, niet meer dagelijks, maar wekelijks, op woensdag, een bemoedigende bijdrage te plaatsen op de website.

Ook u en jij nodigen we uit om te reageren. Als iets je aanspreekt van onze bijdrage of dat je iets wilt delen met ons, laat het ons weten. Je mag ook zelf een bijdrage leveren, in de vorm van een verhaal, een gedicht, een beeld, een filmpje, een lied. Zo kunnen we elkaar inspireren.

*Hartelijke groet, Pastores PGV*

[Overzicht berichten...](#)

[Contactgegevens pastores ...](#)

## ZOOM gesprekskring met de Psalmen

Ik ben een gesprekskring begonnen over de psalmen. We doen dit online, via ZOOM. Dinsdag 9 juni is de derde keer. We beginnen om 20.00 uur.

Dit keer lezen en bespreken we Psalm 8. De thema's in de psalm proberen we te verbinden we wat in ons eigen leven speelt. Het is een reis naar binnen. Als je mee wilt doen, je bent van harte welkom.

Stuur mij een mail, dan geef ik de link van de ZOOM meeting aan je door.

Mijn emailadres is: [ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl)

*Ds. Coby de Haan*

## Zondag 14 juni Jongerenviering

Zondag 14 juni is de online- dienst een jongerenviering. Het thema is: **Hou ECHT vol!** Deze dienst geeft een impressie hoe onze jongeren de coronacrisis en de lockdown hebben beleefd. Het is voorbereid en wordt uitgevoerd met jongeren van Teens Together en met Marthe Stegenga, de jeugdouderling.

Het thema, de muziek, de liedjes, de gebeden enz. is bedacht door de jongeren. De band Connected zal de muziek verzorgen. Kom en beleef dit mee. Ontdek waar de jongeren in onze gemeente door worden geïnspireerd. Het is een mooie oefening in samen geloven, door de generaties heen. Ouders geef dit door aan je tieners! Zij kunnen zelf thuis op de bank in de onlinedienst meedoen. Er is oa een kahoot. Dus houd je mobiel bij de hand.  
*Ds. Coby de Haan*

## Collecte

**Vandaag, Pinksterzondag, is de 1e collecte bestemd voor de zending. Voor jonge open kerken in Marokko**

De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. "Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen."

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. "Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde." Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: "Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen."

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. Kijk voor meer informatie op: [www.kerkinactie.nl/kerkmarokko](http://www.kerkinactie.nl/kerkmarokko).

**kerk  
in actie**

## Diaconie van de Protestantse Gemeente Veenendaal

Beste gemeenteleden, Bij de bezorging van Samen Eén de afgelopen week heeft u een brief van uw Diaconie mogen ontvangen. Deze brief bevat informatie over de inhoud van de financiële actie van dit jaar, die wij hierbij warm bij u willen aanbevelen. Juist nu, op het Pinksterfeest, immers (mede) een opwekking tot wijdverbreide liefdadigheid!

Om de onkosten zo laag mogelijk te houden, verzoeken wij u uw gift zoveel mogelijk over te maken d.m.v. internet bankieren.

Wij wensen u gezegende dagen toe, ook al is dat wellicht – noodgedwongen - in kleine kring.

## Open Kerk coronatijd

De kerk zal de komende week op de volgende tijdstippen open zijn:

- dinsdag 2 juni a.s. van 19:00 - 20:30 uur – ds. Loes Kraan
- woensdagmiddag 3 juni van 14:00 - 16:00 uur – ds. Aafke Rijken
- donderdagmiddag 4 juni van 14:00 - 16:00 uur – ds. Marieke Muijen
- vrijdagmiddag 5 juni van 14:00 - 16:00 uur – ds. Coby de Haan

Het spreekuur van de pastores is aansluitend aan deze openingstijden (maximaal 1 uur)

Voor het volledige rooster, [lees meer ...](#)

## We mogen weer naar de kerk!

Vanaf zondag 5 juli bent u, onder strikte voorwaarden en in beperkte aantal, weer welkom in de kerkdienst. Hier volgt de informatie hoe we dit in ZuidWest gaan regelen:

De PKN heeft onlangs een protocol gepubliceerd op basis waarvan elke kerk een gebruiksplan moet opstellen met daarin gedetailleerd beschreven op welke manier van de gebouwen gebruik wordt gemaakt en hoe de corona maatregelen daarbij worden toegepast.

Voor wijkgemeente ZuidWest betekent dit dat we per 1 juli met maximaal 100 mensen in de Petrakerk aanwezig kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn dat we niet met z'n allen tegelijk naar de kerk kunnen zoals vanouds. Rekening houdend met de 1,5 meter regel biedt de Petrakerk ook niet meer dan 100 zitplaatsen. In de zalen mogen op dat moment geen activiteiten plaatsvinden.

Om uitvoering te geven aan dit plan willen we in de loop van juni inventariseren wie van deze gelegenheid gebruik zou willen maken:

- Omdat we niet precies weten wie de diensten online volgen kunt U een telefoontje verwachten van uw regiomedewerker/ster of bezoeker/ster met de vraag of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid en zo ja met hoeveel leden van uw gezin..
- Gemeenteleden met toegang tot internet kunnen zich aanmelden via de website, in de loop van juni volgt daar meer informatie over. Voor wie dat niet mogelijk is wordt de aanmelding verzorgd, ook daar volgt later meer informatie over.
- Het kerkelijk bureau registreert de aanmeldingen en maakt vervolgens uitnodigingen voor een bepaalde dienst in de aangegeven maand.
- De maand daarop herhalen we dit proces voor gemeenteleden zonder internet toegang. We gaan hier mee door tot de mogelijkheden voor kerkbezoek verder verruimt worden.
- De diensten worden uitgezonden zoals gebruikelijk, de mogelijkheid om vanuit huis mee te kijken/luisteren blijft bestaan.

In een van de volgende zondagsbrieven zullen we de exacte spelregels vermelden. Het zal voor ons vreemd zijn om zo naar de kerk te gaan, eerst je plaats te moeten reserveren en in de kerk te zitten, zonder te kunnen zingen. Maar we hopen toch op deze manier een fijne kerkdienst samen te kunnen beleven.



60 jaar geleden, op 22 juni, werd de Petra kerk geopend. In de huidige omstandigheden is er helaas geen gelegenheid om daar in de vorm van bijeenkomsten aandacht aan te besteden. Toch willen we het niet ongemerkt voorbij laten gaan. We doen dat in een serie artikelen in zondagsbrief en website.

Vandaag besteden we aandacht aan **David Zuiderhoek** de architect van de Petra kerk. Op de website Local Heroes is een publicatie te vinden waarin we Zuiderhoek, en met name zijn werk, beter leren kennen. Een samenvatting hiervan vindt u hier [Lees Meer](#)

### Afscheid kosters Barend en Thijs

In de vorige zondagsbrieven heeft u kunnen lezen, dat we na de online dienst van zondag 7 juni afscheid gaan nemen van onze kosters Barend en Thijs. Zij gaan binnenkort met een welverdiend pensioen. De dienst staat dan in het teken van het afscheid. We hebben gevraagd of beide heren nog iets te wensen hebben. Barend zou heel graag een elektrische fiets aanschaffen. Een bijdrage daarvoor zou heel welkom zijn. Thijs heeft al zo'n fiets, maar heeft daarvoor nieuwe attributen nodig, zoals bijv. een accu en een fietstas. Het zou mooi zijn als we als afscheidscadeau van onze wijkgemeente een financiële bijdrage kunnen schenken om deze wensen te verwezenlijken. Mocht u een bijdrage willen geven en heeft u dat nog niet gedaan, dan kan dat nog op rekeningnummer NL70 RABO 0395 1388 68 t.n.v. Protestantse Gemeente Veenendaal onder vermelding van 'afscheid kosters'. Dit laatste is van belang; alleen dan komt het geld op de juiste plek terecht. Het zou fijn zijn als u dat uiterlijk 1 juni doet. Mocht u liever contant geld geven, dan kunt u dat in een envelop, met vermelding 'afscheid kosters', afgeven of in de bus doen bij het kerkelijk bureau of de scribe (Boerenwaluw 3). Alvast dank voor uw medewerking! We kijken uit naar een mooi moment van afsluiting van het lange dienstverband van Barend en Thijs. We hopen dat velen van u dit online met hen mee willen beleven.

Namens de wijkkerkenraad,  
*Carla van Maasakkers*

### Kijkcijfers van vorige week:

Datum	Onderwerp	Direct	Opname
<i>Ma 18 mei</i>	Lied 900 Taizé	0	119
<i>di 19 mei</i>	Emmaüsgangers I	0	95
<i>wo 20 mei</i>	Over Hemelvaart	0	132
<i>do 21 mei</i>	Hemelvaart	198	179
<i>vr 22 mei</i>			
<i>za 23 mei</i>	Kruisende Paden	0	135
<i>zo 24 mei</i>	Eredienst	289	125

### En verder

Omdat veel van de berichtgeving de komende tijd digitaal gaat, zullen er mogelijk mensen zijn, die nauwelijks informatie tot zich krijgen. (Denk aan hen die geen internet hebben of niet weten hoe dit goed te gebruiken).

Graag roepen wij u op om te zien naar mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben en zo nodig hun naam door te geven aan de contactpersoon of ouderling in uw wijk.

Op de website vindt u ook meer informatie over [www.nietalleen.nl](http://www.nietalleen.nl), een actie die gecoördineerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Omroep.

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

[www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl)

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verzonden naar [zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl)



**Protestantse Gemeente**  
**Veenendaal**